

***Vui Học Thánh Kinh***  
***Mùa Chay B***

***“Lời Chúa  
là đèn soi cho con bước  
là ánh sáng chỉ đường cho con.”  
Tv 119,105***

*Gb. Nguyễn Thái Hùng*

**PHỤNG VỤ NĂM B  
MÙA CHAY**

**85 Câu**

**Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ**

Lưu hành nội bộ

*3 \*VHTK 90 Mùa Chay B*

*Các bạn thân mến,  
để hiểu biết và thêm lòng  
yêu mến Thánh Kinh,  
chúng ta cùng vui học  
qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm  
& Ô Chữ Tin Mừng Mùa Chay năm B.  
Mọi trích dẫn và tên riêng  
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  
Lời Chúa Cho Mọi Người  
của Nhóm Phiên Dịch  
Các Giờ Kinh Phụng Vụ.  
Chúc các bạn có những giây phút  
vui và bổ ích.*



## Mục lục

### Câu Hỏi

85 Câu Hỏi Thưa	07
85 Câu Trắc Nghiệm	22

### 24 Ô Chữ Mùa Chay B

Ô Chữ 01: Hãy Trở Về	43
Ô Chữ 02: Chúa Kitô	44
Ô Chữ 03: Nguyện Cầu	45
Ô Chữ 04: Hy Tế Thập Tự	47
Ô Chữ 05: Giêsu Yêu Con	48
Ô Chữ 06: Mùa Chay Thánh	50
Ô Chữ 07: Hạt Lúa Cho Đời	52
Ô Chữ 08: Đường Thập Giá	54
Ô Chữ 09: Đáng Cứu Chuộc	56
Ô Chữ 10: Lời Yêu Thương	58
Ô Chữ 11: Chúa Chết Vì Yêu	60
Ô Chữ 12: Tình Yêu Thập Giá	62
Ô Chữ 13: Con Yêu Mến Chúa	64
Ô Chữ 14: Đường Thương Khó	66
Ô Chữ 15: 1 chia 4	68
Ô Chữ 16: 1 chia 4	69
Ô Chữ 17: Đáng Cứu Độ	70
Ô Chữ 18: Thập Tự Giá	72
Ô Chữ 19: Hy Tế Tình Yêu	74
Ô Chữ 20: Nghe Lời Chúa	76
Ô Chữ 21: Tình Thập Tự	78
Ô Chữ 22: Thập Giá	80
Ô Chữ 23: Đường Thương Khó	82
Ô Chữ 24: Giọt Lệ Ăn Năn	84

<b>Phần Giải Đáp</b>	<b>87</b>
----------------------	-----------

**VUI HỌC THÁNH KINH**  
**85 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm**  
**Tin Mừng Mùa Chay B**

++++++

**Thứ Tư Lễ Tro B : Mt 6,1-6.16-18**  
**Chúa Nhật 1 MC B : Mc 1,12-15**  
**Chúa Nhật 2 MC B : Mc 9,2-10**  
**Chúa Nhật 3 MC B : Ga 2,13-25**  
**Chúa Nhật 4 MC B : Ga 3,14-21**  
**Chúa Nhật 5 MC B : Ga 12,20-33**  
**Chúa Nhật Lễ Lá B : Mc 14,1-15, 47**  
**Thứ Năm Tuần Thánh B : Ga 13,1-15**  
**Thứ Sáu Tuần Thánh B : Ga 18,1-19,42**

**85 Câu Hỏi -Thưa**

**01. Hỏi :** *Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời thế nào? (Mt 6,1)*

**- Thưa :** Ban thưởng.

**02. Hỏi :** *Khi bố thí, đừng có làm gì? (Mt 6,2)*

**- Thưa :** Đừng khua chiêng đánh trống.

**03. Hỏi :** *Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để làm gì? (Mt 6,2)*

- **Thưa :** Để người ta khen.

**04. Hỏi :** *Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được thế nào? (Mt 6,3-4)*

- **Thưa :** Được kín đáo.



**05. Hỏi :** *Bọn đạo đức giả thích cầu nguyện tại đâu để cho người thấy? (Mt 6,5)*

- **Thưa :** Trong các hội đường và ngoài các ngã ba ngã tư.

**06. Hỏi :** *Còn anh, khi làm gì, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo? (Mt 6,6)*

**07. Hỏi :** *Còn anh, khi ăn chay, nên làm thế nào? (Mt 6,17)*

- **Thưa :** Rửa mặt cho sạch và chải đầu cho thơm.

**08. Hỏi :** *Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)*

- **Thưa :** Thần Khí.



**09. Hỏi :** Đức Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày? (Mc 1,13)

- **Thưa :** 40 ngày.

**10. Hỏi :** Trong hoang địa, Đức Giêsu đã có những điều gì? (Mc 1,13)

- **Thưa :** Sống giữa loài dã thú, chịu Xa-tan cám dỗ và có các thiên sứ hầu hạ Người.



**11. Hỏi :** Trong hoang địa có ai hầu hạ Đức Giêsu? (Mc 1,13)

- **Thưa :** Các thiên sứ.

**12. Hỏi :** Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa ở đâu? (Mc 1,14)

- **Thưa :** Ở miền Galilê.

**13. Hỏi :** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

- **Thưa :** Tin vào Tin Mừng.

**14. Hỏi :** Đức Giêsu đã dẫn ai đi theo mình lên ngọn núi cao? (Mc 9,2)

- **Thưa :** Ông Phêrô, ông Gioan và Giacôbê.

**15. Hỏi :** Ở ngọn núi cao, Đức Giêsu đã làm gì? (Mc 9,2)

- **Thưa :** Biến đổi hình dạng.

**16. Hỏi :** Khi biến đổi hình dạng, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Mc 9,3)

- **Thưa :** Rực rỡ và trắng tinh.

**17. Hỏi :** Vị ngôn sứ đã hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu tên là gì? (Mc 9,4)

- **Thưa :** Ngôn sứ Êlia.

**18. Hỏi :** Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)

- **Thưa :** Ông Môsê và ông Êlia.

**19. Hỏi :** Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)

- **Thưa :** Kinh hoàng.

**20. Hỏi :** Các môn đệ đã nghe tiếng phán từ đám mây thế nào? (Mc 9,7)

- **Thưa :** “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.

**21. Hỏi :** Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)

- **Thưa :** Con Người.



**22. Hỏi :** Đức Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem vào dịp lễ nào? (Ga 2,13)

- **Thưa :** Lễ Vượt Qua .

**23. Hỏi :** Những con vật người ta bán trong Đền thờ là gì? (Ga 2,14)

- **Thưa :** Chiên, bò và bò cày.



**24. Hỏi :** Với những người đổi tiền bạc, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 2,15)

- **Thưa :** Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ.

**25. Hỏi :** Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thế nào? (Ga 2,17)

- **Thưa :** Sẽ phải thiệt thân.

**26. Hỏi :** Ai đã hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? (Ga 2,18)

- **Thưa :** Người Do thái.

**27. Hỏi :** Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Người sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)

- **Thưa :** Ba ngày.

**28. Hỏi :** Đền thờ Giêrusalem được người Do thái xây dựng trong bao nhiêu năm? (Ga 2,20)

- **Thưa :** 46 năm.

**29. Hỏi :** Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là gì?  
(Ga 2,21)

- **Thưa :** Chính thân thể Người.

**30. Hỏi :** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2,22)

- **Thưa :** Tin vào Kinh Thánh và tin vào lời Đức Giêsu đã nói.

**31. Hỏi :** Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)

- **Thưa :** Ông Môsê.

**32. Hỏi :** Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)

- **Thưa :** Ban Con Một.



**33. Hỏi :** Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)

- **Thưa :** Được cứu độ.

**34. Hỏi :** Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì thế nào? (Ga 3,16-18)

- **Thưa :** Khởi phải chết, không bị lên án và được sống muôn đời.

**35. Hỏi :** *Ai làm điều ác thì thế nào? (Ga 3,20)*

- **Thưa :** Ghét ánh sáng.

**36. Hỏi :** *Những kẻ sống theo sự thật thì thế nào? (Ga 3,21)*

- **Thưa :** Đến cùng ánh sáng.

**37. Hỏi :** *Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong ai? (Ga 3,21)*

- **Thưa :** Trong Thiên Chúa.

**38. Hỏi :** *Ông Philipphê là người thuộc miền nào? (Ga 12,20)*

- **Thưa :** Miền Galilê.

**39. Hỏi :** *Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)*

- **Thưa :** Họ muốn gặp Đức Giêsu.

**40. Hỏi :** *Hạt giống nào gieo vào lòng đất mà không chết đi thì thế nào? (Ga 12,24)*

- **Thưa :** Vẫn tro troi một mình.

**41. Hỏi :** *Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được điều gì? (Ga 12,25)*

- **Thưa :** Sự sống đời đời.

**42. Hỏi :** *Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)*

- **Thưa :** Quý trọng người ấy.

**43. Hỏi :** *Tiếng vọng từ trời xuống là gì? (Ga 12,29)*

- **Thưa :** “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!”

**44. Hỏi :** *“Phân tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ điều gì? (Ga 12,33)*

- **Thưa :** Ám chỉ Ngài phải chết cách nào.

**45. Hỏi :** *Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)*

- **Thưa :** Tại Bêtania.

**46. Hỏi :** *Đức Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: Đây là máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)*

- **Thưa :** Đổ ra vì muôn người.



**47. Hỏi :** *Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? (Mc 14,26)*

- **Thưa :** Hát Thánh vịnh.

**48. Hỏi :** “*Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.*” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)

- **Thưa :** Ông Phêrô.

**49. Những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn Giết-sê-mani là ai?** (Mc 14,33)

- **Thưa :** Ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan.

**50. Hỏi :** *Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại thế nào?* (Mc 14,38)

- **Thưa :** Thể xác lại yếu đuối.

**51. Hỏi :** *Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình là ai?* (Mc 14,66-72)

- **Thưa :** Tông đồ Phêrô.

**52. Hỏi :** *Ai đã nói với Đức Giêsu: “Ông là vua Do thái sao”?* (Mc 15,2)

- **Thưa :** Tổng trấn Philatô.

**53. Hỏi :** *Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, rồi khắc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy?* (Mc 15,19)

- **Thưa :** Cây sậy.

**54. Hỏi :** *Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu?* (Mc 15,22)

- **Thưa :** Đến Gôngôtha.

**55. Hỏi :** *Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38)*

- **Thưa :** Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.



**56. Hỏi :** *Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: “Quả thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15,39)*

- **Thưa :**  
Viên đại đội trưởng.

**57. Hỏi :** *Các phụ nữ đạo đức chứng kiến việc Đức Giêsu chết là ai? (Mc 15,40)*

- **Thưa :** Bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê Thứ và Giôxét; và bà Salômê.

**58. Hỏi :** *Người đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philatô xin thi hài Đức Giêsu là ai? (Mc 15,42-43)*

- **Thưa :** Ông Giôxép Arimathê.

**59. Hỏi :** *Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ Ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)*

- **Thưa :** Lễ Vượt Qua.

**60. Hỏi :** *Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết điều gì sắp xảy đến? (Ga 13,1)*

- **Thưa :** Giờ của Người đã đến; giờ Người phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.



**61. Hỏi :** Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, đó là giờ phải bỏ đâu mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)

- **Thưa :** Từ bỏ thế gian.

**62. Hỏi :** Đối với những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

- **Thưa :** Yêu thương họ đến cùng

**63. Hỏi :** Người có ý định nộp Đức Giêsu là ai? (Ga 13,2)

- **Thưa :** Ông Giuđa Ítcariôt.

**64. Hỏi :** Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

- **Thưa :** Ma quỷ.

**65. Hỏi :** Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,5)

- **Thưa :** Rửa chân cho các môn đệ.



**66. Hỏi :** Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13,1-15)

- **Thưa :** Đức Giêsu.

**67. Hỏi :** Đức Giêsu rửa chân cho ai đầu tiên? (Ga 13,6)

- **Thưa :** Ông Phêrô.

**68. Hỏi :** *Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,15)*

- **Thưa :** Nêu gương cho anh em.

**69. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông? (Ga 13,6)**

- **Thưa :** Ông Simon Phêrô.

**70. Hỏi :** *Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 13,15)*

- **Thưa :** Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

**71. Hỏi :** *Ai có sẵn một thanh gươm, tuốt ra, chém đứt tai phải người đầy tớ vị thượng tế? (Ga 18,11)*

- **Thưa :** Ông Simôn Phêrô.

**72. Hỏi :** *Tổng trấn xét xử Đức Giêsu là ai? (Ga 18,29)*

- **Thưa :** Tổng trấn Philatô.

**73. Hỏi :** *Tổng trấn Philatô hỏi Đức Giêsu câu gì? (Ga 18,33)*

- **Thưa :** “Ông có phải là vua dân Do thái không?”

**74. Hỏi :** *Ai đã nộp Đức Giêsu cho quan tổng trấn Philatô? (Ga 18,35)*

- **Thưa :** Dân Do thái và các thượng tế.



**75. Hỏi :** Khi nghe Đức Giêsu nói: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. Ông Philatô nói gì với Ngài? (Ga 18,38)

- **Thưa :** Sự thật là gì?

**76. Hỏi :** Trước những cáo buộc của người Do thái, ông Philatô có những ý nghĩ gì về Đức Giêsu? (Ga 19,4)

- **Thưa :** Không tìm thấy lý do nào để kết tội Đức Giêsu.

**77. Hỏi :** Người Do thái có điều gì, và chiếu theo Lê Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)

- **Thưa :** Lê Luật.

**78. Hỏi :** Những người hiện diện dưới chân thập giá là ai? (Ga 19,25-27)

- **Thưa :** Thân mẫu Đức Giêsu và ông Gioan.

**79. Hỏi :** Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì?(Ga 19,28)

- **Thưa :** “Tôi khát!”.

**80. Hỏi :** Khi người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,34)

- **Thưa :** Máu và nước chảy ra.

**81. Hỏi :** *Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì? (Ga 19,31-34)*

- **Thưa :** Không đánh đập ống chân Người và lấy đòng đâm vào cạnh sườn Người.

**82. Hỏi :** *Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)*

- **Thưa :** Ông Giôxép.



**83. Hỏi :** *Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,39)*

- **Thưa :**

Trầm hương.

**84. Hỏi :** *Những người đã an táng Đức Giêsu là ai? (Ga 19,38-42)*

- **Thưa :** Ông Giôxép Arimathê và ông Nicôđêmô.

**85. Hỏi :** *Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39)*

- **Thưa :** Ông Nicôđêmô.

**Gb. Nguyễn Thái Hùng**



## **85 Câu Trắc Nghiệm**

**01.** *Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời thế nào? (Mt 6,1)*

- a. Chúc lành.
- b. Ban thưởng.
- c. Phù trợ.
- d. Cứu giúp.

**02.** *Khi bố thí, đừng có làm gì? (Mt 6,2)*

- a. Thôi loa loan báo.
- b. Khua chiêng đánh trống.
- c. Kêu gọi mọi người góp phần.
- d. Ủ rũ buồn sầu.

**03.** *Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để làm gì? (Mt 6,2)*

- a. Khoe mình là người giàu có.
- b. Coi mình là người công chính.
- c. Người ta khen.
- d. Chứng tỏ mình được Thiên Chúa yêu mến.

**04.** *Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được thế nào? (Mt 6,3-4)*

- a. Ôn nghĩa trước mặt Thiên Chúa.
- b. Công lớn.
- c. Kín đáo.
- d. Phần thưởng lớn.

**05.** *Bạn đạo đức giả thích cầu nguyện tại đâu để cho người thấy? (Mt 6,5)*

- a. Ngoài các ngã ba ngã tư.
- b. Trong các hội đường.
- c. Tại đền thờ Baan.
- d. Chỉ có a và b đúng.



**06.** *Còn anh, khi làm gì, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo? (Mt 6,6)*

- a. Ăn chay.
- b. Cầu nguyện.
- c. Bỏ thí.
- d. Hãm mình.

**07.** *Còn anh, khi ăn chay, nên làm thế nào? (Mt 6,17)*

- a. Rửa mặt cho sạch.
- b. Chải đầu cho thơm.
- c. Khóc lóc, than van.
- d. Chỉ có a và b đúng.

**08.** *Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)*

- a. Ông Gioan Tẩy giả.
- b. Chúa Cha.
- c. Thần Khí.
- d. Các Thiên thần.

**09.** *Đức Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày? (Mc 1,13)*

- a. 20 ngày.
- b. 30 ngày.
- c. 40 ngày.
- d. 50 ngày.

**10.** *Trong hoang địa, Đức Giêsu đã có những điều gì? (Mc 1,13)*

- a. Các thiên sứ hầu hạ Người.

- b. Sống giữa loài dã thú.
- c. Chịu Xa-tan cám dỗ.
- d. Cả a, b và c đúng.



**11.** Trong hoang địa có ai hầu hạ Đức Giêsu? (Mc 1,13)

- a. Ma quỷ.
- b. Các môn đệ.
- c. Các thiên sứ.
- d. Những người chăn chiên.

**12.** Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa ở đâu? (Mc 1,14)

- a. Thành Giêrusalem.
- b. Miền Samaria.
- c. Vùng Thập tỉnh.
- d. Miền Galilê.

**13.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

- a. Ân sủng của Thiên Chúa.
- b. Lời hứa của Thiên Chúa.
- c. Tin Mừng.
- d. Sự giải thoát của dân Ítraen.

**14.** Đức Giêsu đã dẫn ai đi theo mình lên ngọn núi cao? (Mc 9,2)

- a. Ông Phêrô.
- b. Ông Gioan và Giacôbê.
- c. Ông Gioan và Tôma.
- d. Chỉ a và b đúng.



- 15.** Ở ngọn núi cao, Đức Giêsu đã làm gì? (Mc 9,2)
- a. Dạy các môn đệ cầu nguyện.
  - b. Dạy bảo các môn đệ.
  - c. Rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
  - d. Biến đổi hình dạng trước mặt các ông.



**16.** Khi biến đổi hình dạng, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Mc 9,3)

- a. Rực rỡ.
- b. Trắng tinh.
- c. Lấp lánh.
- d. Chỉ có a và b đúng.

**17.** Vị ngôn sứ đã hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu tên là gì? (Mc 9,4)

- a. Ngôn sứ Isaia.
- b. Ngôn sứ Êdêkien.
- c. Ngôn sứ Mikha.
- d. Ngôn sứ Êlia.

**18.** Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)

- a. Ông Êlia.
- b. Ông Môsê.
- c. Ông Ápraham.
- d. Chỉ a và b đúng.

**19.** Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)

- a. Vui mừng.
- b. Sùng sốt.
- c. Ngạc nhiên.
- d. Kinh hoàng.

**20.** Hãy hoàn thành câu: *Các môn đệ đã nghe tiếng phán từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, ... .. .”* (Mc 9,7)

- a. “Rất đẹp lòng Ta mọi đàng”.
- b. “Hãy vâng nghe lời Người”.
- c. “Hãy đi theo Người”.
- d. “Hãy tuân giữ mọi lời Người dạy”.

**21.** Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)

- a. Đấng Mêsia.
- b. Con Người.
- c. Con Thiên Chúa.
- d. Đấng Cứu tinh.

**22.** Đức Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem vào dịp lễ nào? (Ga 2,13)

- a. Lễ Lều.
- b. Lễ Cung Hiến Đền Thờ.
- c. Lễ Ngũ Tuần.
- d. Lễ Vượt Qua.

**23.** Những con vật người ta bán trong Đền thờ là gì? (Ga 2,14)

- a. Chiên.
- b. Bò.
- c. Bò câu.
- d. Cả a, b và c đúng.

**24.** Với những người đổi tiền bạc, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 2,15)

- a. Lấy dây làm roi và xua đuổi họ khỏi Đền thờ.
- b. Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ.
- c. Yêu cầu họ cứ tiếp tục làm việc
- d. Nghiêm cấm họ không được đổi tiền.

**25.** Hãy hoàn thành câu: “*Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, ... ..*” (Ga 2,17)

- a. Thiên Chúa sẽ chúc phúc.
- b. Tôi sẽ được vững mạnh.
- c. Mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
- d. Tôi sẽ được Thiên Chúa thương xót.



**26.** Ai đã hỏi Đức Giêsu: “*Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?*” (Ga 2,18)

- a. Người Do thái.
- b. Người Hy Lạp.
- c. Lính La mã.
- d. Các thượng tế.

**27.** Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Người sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)

- a. Hai ngày.
- b. Ba ngày.
- c. Bốn ngày.
- d. Bảy ngày.

**28.** Đền thờ Giêrusalem được người Do thái xây dựng trong bao nhiêu năm? (Ga 2,20)

- a. 9 năm.
- b. 12 năm.
- c. 25 năm.
- d. 46 năm.

**29.** Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là gì? (Ga 2,21)

- a. Đền thờ tại thành Giêrusalem.
- b. Chính thân thể Người.
- c. Đạo Do thái.
- d. Đền thờ do vua Salomon xây dựng.

**30.** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)

- a. Tin vào Kinh Thánh.
- b. Tin vào lời Đức Giêsu đã nói.
- c. Tin vào lời Môsê.
- d. Chỉ có a và b đúng.

**31.** Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)

- a. Ông Môsê.
- b. Ông Adam.
- c. Ông Ápraham.
- d. Ông Êlia.



**32.** Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)

- a. Con Một.
- b. Bà Evà.
- c. Thần Khí.
- d. Giáo Hội.

**33.** *Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)*

- a. Cứu độ.
- b. Thương xót.
- c. Khỏi phải chết đời đời.
- d. Thoát khỏi hỏa ngục.

**34.** *Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì thế nào? (Ga 3,16-18)*

- a. Được sống muôn đời.
- b. Khỏi phải chết.
- c. Không bị lên án.
- d. Cả a, b và c đúng.

**35.** *Ai làm điều ác thì thế nào? (Ga 3,20)*

- a. Thuộc về ma quỷ.
- b. Ghét ánh sáng.
- c. Bị phạt lửa thiêu.
- d. Sẽ phải chết.

**36.** *Những kẻ sống theo sự thật thì thế nào? (Ga 3,21)*

- a. Đến cùng ánh sáng.
- b. Được vinh quang.
- c. Được chúc phúc.
- d. Được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

**37.** *Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong ai? (Ga 3,21)*

- a. Trần gian.
- b. Hội Thánh.
- c. Đức Giêsu Kitô.
- d. Thiên Chúa.

**38.** Ông Philípphê là người thuộc miền nào? (Ga 12,20)

- a. Miền Galilê.
- b. Miền Giuđê.
- c. Miền Samaria.
- d. Miền Thập tỉnh.

**39.** Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)

- a. Ông Phêrô.
- b. Ông Phaolô.
- c. Thượng tế Caipha.
- d. Đức Giêsu.

**40.** Hạt giống nào gieo vào lòng đất mà không chết đi thì thế nào? (Ga 12,24)

- a. Sinh nhiều hoa trái.
- b. Mọc nát.
- c. Bơ vơ.
- d. Vẫn trơ trọi một mình.

**41.** Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được điều gì? (Ga 12,25)

- a. Sự sống đời đời.
- b. Tình yêu của Thiên Chúa.
- c. Hạnh phúc vĩnh cửu.
- d. Gia nghiệp Nước Trời.

**42.** Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)

- a. Quý trọng người ấy.
- b. Ban hạnh phúc Nước Trời cho người ấy.
- c. Gìn giữ họ khỏi tay ma quỷ.
- d. Yêu thương họ.

**43.** *Tiếng vọng từ trời xuống là gì? (Ga 12,29)*

a. “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”.

b. “Đây là Con yêu dấu của Ta,  
Ta hài lòng về Người”.

c. “Đây là Con Ta yêu dấu.  
Hãy vâng nghe Lời Người!”

d. “Ta đã tôn vinh Danh Ta,  
Ta sẽ còn tôn vinh nữa!”



**44.** *“Phân tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ điều gì? (Ga 12,33)*

a. Ngài phải chết cách nào.

b. Con rắn đồng trong sa mạc.

c. Cái chết của ông Phêrô.

d. Cái chết của các Kitô hữu.

**45.** *Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)*

a. Bêtxaida.

b. Bêtania.

c. Cana.

d. Bêtphaghê.

**46.** *Đức Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: Đây là máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)*

a. Vì muôn người.

b. Vì các con.

c. Vì các người Do thái.

d. Vì các người công chính.

**47.** *Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? (Mc 14,26)*

- a. Kinh Torah.
- b. Thánh vịnh.
- c. Kinh Shema.
- d. Kinh Talmud.

**48.** *“Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)*

- a. Ông Tôma.
- b. Ông Gioan.
- c. Ông Phêrô.
- d. Ông Giuđa.

**49.** *Những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn Giết-sê-mani là ai? (Mc 14,33)*

- a. Ông Phêrô.
- b. Ông Giacôbê.
- c. Ông Gioan.
- d. Cả a, b và c đúng.



**50.** *Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại thế nào? (Mc 14,38)*

- a. Nặng nề.
- b. Yếu đuối.
- c. Uể oải.
- d. Bê tha.

**51.** *Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)*

- a. Tôma.
- b. Giuđa.
- c. Phaolô.
- d. Phêrô.





**52.** Ai đã nói với Đức Giêsu:  
“Ông là vua Do thái sao”?  
(Mc 15,2)

- a. Ông Philatô.
- b. Vua Hêrôđê.
- c. Thượng tế Caipha.
- d. Thượng tế Khanan.

**53.** Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, rồi khắc nhỏ vào Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)

- a. Thanh gươm.
- b. Lưỡi đồng.
- c. Mào gai.
- d. Cây sậy.

**54.** Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)

- a. Đền thờ Giêrusalem.
- b. Núi Sinai.
- c. Gôngôtha.
- d. Núi Môrigia.

**55.** Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38)

- a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
- b. Lửa cháy trong nơi Cực thánh.
- c. Mọi lễ vật đều bị thiêu hủy.
- d. Nền Đền thờ bị rã làm đôi.

**56.** *Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: “Quả thật, người này là con Thiên Chúa”?* (Mc 15,39)

- a. Viên đại đội trưởng.
- b. Mẹ Maria.
- c. Ông Philatô.
- d. Ông Nicôđêmo.



**57.** *Các phụ nữ đạo đức chứng kiến việc Đức Giêsu chết là ai?* (Mc 15,40)

- a. Bà Maria Mácđala.
- b. Bà Maria mẹ các ông Giacôbê Thứ và Giôxét.
- c. Bà Salômê.
- d. Cả a, b và c đúng.

**58.** *Người đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philatô xin thi hài Đức Giêsu là ai?* (Mc 15,42-43)

- a. Ông Phêrô.
- b. Ông Phalô.
- c. Ông Simôn Kyrênê.
- d. Ông Giôxếp Arimathê.

**59.** *Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ Ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha?* (Ga 13,1)

- a. Phục Sinh.
- b. Lễ Trại.
- c. Ngũ Tuần.
- d. Vượt Qua.

**60.** *Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết điều gì sắp xảy ra đến? (Ga 13,1)*

- a. Giờ của Người đã đến.
- b. Giờ Người phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.
- c. Giờ của ngày chung thẩm.
- d. Chỉ a và b đúng.

**61.** *Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, đó là giờ phải bỏ đâu mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)*

- a. Đất nước Do thái.
- b. Con người.
- c. Thế gian.
- d. Các môn đệ.

**62.** *Đối với những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)*

- a. Ở với.
- b. Yêu thương.
- c. Dạy dỗ.
- d. Che chở.

**63.** *Người có ý định nộp Đức Giêsu là ai? (Ga 13,2)*

- a. Ông Simôn Phêrô.
- b. Ông Gioan Dêbêdê.
- c. Ông Phaolô Tácxô.
- d. Ông Giuđa Ítcariôt.

**64.** *Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)*

- a. Các thượng tế.
- b. Các tông đồ.
- c. Ma quỷ.
- d. Người Do thái.

**65.** Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì?  
(Ga 13,5)

- a. Làm phép lạ bánh hóa ra nhiều.
- b. Rửa chân cho các môn đệ.
- c. Nói với các môn đệ về sự phục sinh của Người.
- d. Loan báo ngày chung thẩm đã đến.

**66.** Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ?  
(Ga 13,1-15)

- a. Ông Giuđa Ítcariôt.
- b. Ông Simon, người mời Đức Giêsu và các môn đệ dùng cơm.
- c. Đức Giêsu.
- d. Ông chủ nhà tiệc ly.

**67.** Đức Giêsu rửa chân cho ai đầu tiên? (Ga 13,6)

- a. Ông Giuđa.
- b. Ông Tôma.
- c. Ông Gioan.
- d. Ông Phêrô.



**68.** Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,15)

- a. Nêu gương cho anh em.
- b. Dạy anh em biết xót thương con người.
- c. Báo cho anh em biết thầy sắp phải chết.
- d. Cả a, b và c đúng.

**69.** Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông?(Ga 13,6)

- a. Ông Giuđa.
- b. Ông Simon Phêrô.
- c. Ông Tôma.
- d. Ông Giacôbê.

**70.** Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 13,15)

- a. "Các anh hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy".
- b. "Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em".
- c. "Điều này sẽ được lưu truyền mãi".
- d. "Mọi người sẽ nhớ đến việc này".

**71.** Ai có sẵn một thanh gươm, tuốt ra, chém đứt tai phải người đầy tớ vị thượng tế? (Ga 18,11)

- a. Ông Gioan.
- b. Ông Simôn nhiệt thành.
- c. Ông Giuđa Ítcariôt.
- d. Ông Simôn Phêrô.

**72.** Tổng trấn xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Ga 18,29)

- a. Tổng trấn Quirinio.
- b. Tổng trấn Philatô.
- c. Tổng trấn Phêlich.
- d. Tổng trấn Phếtô.



**73.** Đây là câu ông Philatô nói với Đức Giêsu: (Ga 18,33)

- a. Ông là vua Do thái!
- b. Ông có phải là vua dân Do thái không?
- c. Ông là Đấng cứu thế phải không?
- d. Ông là Vua Ítraen?

**74.** Ai đã nộp Đức Giêsu cho quan tổng trấn Philatô? (Ga 18,35)

- a. Các thượng tế.
- b. Dân Do thái.
- c. Các ngoại kiều.
- d. Chỉ a và b đúng.

**75.** Khi nghe Đức Giêsu nói: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi? Ông Philatô nói gì với Ngài? (Ga 18,38)

- a. Sự thật là gì?
- b. Ngài nói gì tôi không hiểu!
- c. Ông thật là con Thiên Chúa.
- d. Ông là ai mà sao lại nói vậy?



**76.** Trước những cáo buộc của người Do thái, ông Philatô có những ý nghĩ gì về Đức Giêsu? (Ga 19,4)

- a. Không tìm thấy lý do nào để kết tội Đức Giêsu.
- b. Ông đúng là quân phản đạo.
- c. Ông đáng bị xử tử.
- d. Cả a, b và c đúng.

**77.** *Người Do thái có điều gì, và chiếu theo Lê Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)*

- a. Giới răn.
- b. Lê Luật.
- c. Truyền thống.
- d. Talmud.

**78.** *Những người hiện diện dưới chân thập giá là ai?(Ga 19,25-27)*

- a. Ông Gioan.
- b. Thân mẫu Đức Giêsu.
- c. Ông Phêrô.
- d. Chỉ a và b đúng.

**79.** *Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)*

- a. “Êli, Êli, lêma xabácthani”
- b. “Thưa Bà, đây là con của Bà.”
- c. “Tôi khát!”
- d. “Thế là đã hoàn tất!”

**80.** *Khi người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,34)*

- a. Bức màn Đền thờ bị xé ra làm 2.
- b. Mồ mả bật tung.
- c. Bầu trời mây đen vần vũ.
- d. Máu và nước chảy ra.

**81.** *Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì?  
(Ga 19,31-34)*

- a. Không đánh đập ông chân Người.
- b. Lấy đòng đâm vào cạnh sườn người.
- c. Đưa rượu cho Đức Giêsu uống.
- d. Chỉ a và b đúng.

**82.** *Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống?  
(Ga 19,38)*

- a. Ông Nicôđêmo.
- b. Ông Giôxép.
- c. Ông Tôma.
- d. Ông Giuđa.



**83.** *Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì?  
(Ga 19,39)*

- a. Long não.
- b. Vỡ quế.
- c. Đại hồi.
- d. Trầm hương

**84.** *Những người đã an táng Đức Giêsu là ai?  
(Ga 19,38-42)*

- a. Ông Nicôđêmo.
- b. Ông Giôxép Arimathê.
- c. Ông Phêrô.
- d. Chỉ a và b đúng.



**85.** *Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39)*

- a. Ông Phaolô.
- b. Ông Nicôđêmo.
- c. Ông Gamaliên.
- d. Ông Simôn Kyrênê.

***Gb, Nguyễn Thái Hùng***





# VUI HỌC THÁNH KINH

## 24 Ô CHỮ MÙA CHAY B

VHTK

Ô Chữ 01 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



**01.** Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)

**02.** Trong hoang địa, Xatan đã làm gì Đức Giêsu?

(Mc 1,13)

**03.** Ông Simôn, người vác đỡ thập giá của Đức Giêsu quê ở đâu? (Mc 15,21)

**04.** Khi anh làm gì, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm? (Mt 6,3)

**05.** Tại thành nào Đức Giêsu đã tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,13-25)

**06.** Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ Ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)

**07.** Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? (Mc 14,26)

**08.** “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

## VHTK Ô Chữ 02 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



Oc 2 McB

**01.** Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)

**02.** Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và

để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)

**03.** Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)

**04.** Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)

**05.** Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)

**06.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

**07.** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)

**08.** Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

**VHTK**

**Ô Chữ 03 Mùa Chay B**

*Những gợi ý*

**01.** Ai đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)

**02.** Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)



**03.** Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

**04.** Ông Philatô không tìm ra được điều gì để kết tội Đức Giêsu? (Ga

19,4)

**05.** Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)

**06.** Khi anh ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi đâu? (Mt 6,17-18)

**07.** Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)

**08.** Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)

**09.** Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông? (Ga 13,15)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 04 Mùa Chay B



Oc 4 McB

### Những gợi ý

**01.** Đối với những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

**02.** Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, khắc nhỏ vào

Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)

**03.** Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

**04.** Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2,15)

**05.** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)

**06.** Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)

**07.** Những kẻ sống theo điều gì thì đến cùng ánh sáng? (Ga 3,21)

**08.** Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)

**09.** Khi anh làm gì, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm? (Mt 6,3)

**10.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

**VHTK**

**Ô Chữ 05 Mùa Chay B**

*Những gợi ý*

**01.** Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)

**02.** Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một mình cho họ? (Ga 3,16)

**03.** Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)

**04.** Tại thành nào Đức Giêsu đã tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,13-25)



**05.** Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu?  
(Ga 13,2)

**06** Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)



**07.** Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)

**08.** Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)

**09.** Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)

**10.** Ông Môsê đã giương cao con gì trong sa mạc? (Ga 3,14)

**11.** Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 06 Mùa Chay B

### Những gợi ý



**01.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

**02.** Người Do thái có điều gì, và chiếu theo Lễ Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng

mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)

**03.** Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)

**04.** Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)

**05.** Đức Giêsu nói ai đúng về điều gì thì nghe tiếng tôi? (Ga 18,37)

**06.** Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)

**07.** Ông Simôn, người vác Đỡ thập giá của Đức Giêsu quê ở đâu? (Mc 15,21)

**08.** Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

**09.** Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời thế nào? (Mt 6,1)

**10.** Trong hoang địa, Xatan đã làm gì Đức Giêsu? (Mc 1,13)

**11.** Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)



**12.** Ai đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 07 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



**01.** Thứ trộn với một dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)

**02.** Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các

môn đệ? (Ga 13,5)

**03.** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)

**04.** Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)



**05.** Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)

**06.** Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xúc dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

**07.** Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5)

**08.** Đối với những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

**09.** Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)

**10.** Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)

**11.** Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

**12.** Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 08 Mùa Chay B

### Những gợi ý



**01.** Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39)

**02.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

**03.** Gần đến lễ

gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy ướ Đền thờ? (Ga 2,12)

**04.** Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)

**05.** Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)

**06.** Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)

**07.** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)



**08.** Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)

**09.** Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)

**10.** Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)

**11.** Giuđa có ý định nộp ai? (Ga 13,2)

**12.** Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Ngài sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 09 Mùa Chay B

### Những gợi ý



Ôc 9 McB

**01.** Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)

**02.** Các thượng tế cùng các

thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)

**03.** Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2,15)

**04.** Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)

**05.** Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)



**06.** Khi biến đổi hình dạng, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Mc 9,3)



**07.** Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

**08.** Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5)

**09.** Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức

Giêsu là gì? (Ga 19,32)

**10.** Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)

**11.** Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)

**12.** Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 10 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



Oc 10 McB



**01.** Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì? (Ga 19,12-16)

**02.** Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được

sự sống như thế nào? (Ga 12, 25)

**03.** Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)

**04.** Ông Philatô không tìm ra được điều gì để kết tội Đức Giêsu? (Ga 19,4)

**05.** Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39)



**06.** Ai có ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

**07.** Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)

**08.** Người nào đã hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dầu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? (Ga 2,18)

**09.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

**10.** Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy ứ Đền thờ? (Ga 2,12)

**11.** Ông Môsê đã giương cao con gì trong sa mạc? (Ga 3,14)

**12.** Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một mình cho họ? (Ga 3,16)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 11 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



Ôc 11 McB

**01.** Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)

**02.** Đức Giêsu biết ngài sắp về cùng ai? (Ga 13,3)

**03.** Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lễ Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)

**04.** Đức Giêsu chịu Xatan cám dỗ ở đâu? (Mc 1,13)

**05.** Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)

**06.** Đối với những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

**07.** Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5)



**08.** Khi Chúa Giêsu tắt thở, bức màn trướng ở đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 15,38)

**09.** Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? (Mc 14,26)

**10.** Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng

Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)

**11.** Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, khắc nhỏ vào Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)

**12.** Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)

**13.** Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại thế nào? (Mc 14,38)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 12 Mùa Chay B

### Những gợi ý



**01.** Khi dân chúng nghe có tiếng từ trời vọng xuống, họ bảo đó là tiếng của ai nói với Đức Giêsu? (Ga 12,29)

**02.** Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)

**03.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào

điều gì? (Mc 1,15)

**04.** Khi người lính lấy giáo đâm vào đâu trên thân thể Đức Giêsu, thì máu và nước đã xảy ra? (Ga 19,34)

**05.** Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)

**06.** Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2,15)

**07.** Người Do thái có điều gì, và chiếu theo Lê Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)

**08.** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)

**09.** Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)

**10.** Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)

**11.** Ai có sẵn một thanh gươm, tuốt ra, chém đứt tai phải người đầy tớ vị thượng tế? (Ga 18,11)

**12.** Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)

**13.** Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)

**14.** Trong hoang địa, Xatan đã làm gì Đức Giêsu? (Mc 1,13)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 13 Mùa Chay B



Ôc 13 McB

### *Những gợi ý*

**01.** Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)

**02.** Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)

**03.** Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)

**04.** Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức

Giêsu, khắc nhô vào Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)

**05.** Khi Chúa Giêsu tắt thở, bức màn trường ở đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 15,38)

**06.** Người Do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)



**07.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

**08.** Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)

**09.** Khi dân chúng nghe có tiếng từ trời vọng xuống, họ bảo đó là tiếng của ai nói với Đức Giêsu? (Ga 12,29)

**10.** Đức Giêsu biết ngài sắp về cùng ai? (Ga 13,3)



**11.** Thứ trộn với mộc dục để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)

**12.** Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)

**13.** Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 14 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



**01.** Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39)

**02.** Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông? (Ga 13,15)

**03.** Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha?

(Ga 13,1)

**04.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

**05.** Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5)

**06.** Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)

**07.** Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)



**08.** Đối với những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng?

**09.** Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi

thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được sự sống như thế nào? (Ga 12, 25)

**10.** Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

**11.** Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)

**12.** Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)

**13.** Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? (Mc 14,26)

**14.** Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)

*Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 15 Mùa Chay B

*Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau.  
Mỗi phần là một nhân vật gồm 5 ký tự.  
Bạn hãy tìm ra những nhân vật đó là ai?*

	Đ		A				
				G		S	
U		G			I		
			I	E			U
			E		S		
	P			I			N
			H			O	
R			O	M			

Ôc 15 McB a

### *Những gợi ý*

- 01.** “Dâu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)
- 02.** Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)
- 03.** Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
- 04.** Người vác đỡ thập giá của Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,21)

# VHTK

## Ô Chữ 16 Mùa Chay B

*Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau.  
Mỗi phần là một nhân vật gồm 6 ký tự.  
Bạn hãy tìm ra những nhân vật đó là ai?*

	O					K	
C		H		N			
		M				I	
	I		A	G		E	
		A	A	A	X		P
P			B			A	
				R		B	
	A						

Oc 16 Mc B a

### *Những gợi ý*

**01.** Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)

**02.** Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)

**03.** Người đầy tớ vị thượng tế bị chém đứt tai phải tên là gì? (Ga 18,10)

**04.** Thượng tế thời Chúa Giêsu giết chết là ai? (Ga 18,13)

# VHTK

## Ô Chữ 17 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



Ôc Mc B 17



**01.** Giuđ  
a có ý  
định nộp  
ai? (Ga  
13,2)

**02.** Ai  
làm điều  
ác thì  
ghét điều  
gì? (Ga  
3,20)

**03.** Một  
môn đệ  
đã gặp  
Đức

Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39)

**04.** Người Do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)

**05.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)



**06.** Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)

**07.** Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)

**08.** Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông? (Ga 13,15))

**09.** Khi người lính lấy giáo đâm vào đầu trên thân thể

Đức Giêsu, thì máu và nước đã xảy ra? (Ga 19,34)

*Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.*

*Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 18 Mùa Chay B



Ôc Mc B 18

### *Những gợi ý*

- 01.** Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)
- 02.** Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)
- 03.** Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
- 04.** Những kẻ sống theo điều gì thì đến cùng ánh sáng? (Ga 3,21)



**05.** Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

**06.** Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)

**07.** Trong hoang địa có ai hầu hạ Đức Giêsu? (Mc 1,13)

**08.** Các người nào đã nộp Đức Giêsu cho tổng trấn Philatô? (Ga 18,35)

**09.** Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)

*Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.  
Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....



# VHTK

## Ô Chữ 19 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



Ôc Mc B 19

**01.** Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5)

**02.** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trở dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào



điều gì? (Ga 2,22)

**03.** Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)

**04.** Những người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)

**05.** Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)

**06.** Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì?

**07.** Người đã xin lãnh thi hài Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,46)

**08.** Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Ngài sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)

**09.** Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)

**10.** Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)

**11.** Đối với những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng?

*Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.  
Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....



# VHTK

## Ô Chữ 20 Mùa Chay B

Ô chữ này gồm 9 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang và hàng dọc. Mời các bạn cùng tìm nhé!

A	N	D	U	C	G	I	E	S	U
Q	U	Y	N	H	O	K	B	Q	G
E	B	E	T	A	N	I	A	U	I
B	I	D	U	N	G	E	R	A	O
E	C	H	U	A	O	T	A	N	X
P	H	I	L	A	T	O	B	H	E
H	U	N	G	T	H	Y	A	A	P
E	G	I	U	D	A	D	I	N	H
R	T	O	A	N	G	U	Y	E	N
O	A	C	U	C	A	I	P	H	A



Ôc 20 MC B

### Những gợi ý

**01.** Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

**02.** Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)



**03.** Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)

**04.** Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)

**05.** Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi

thập giá? (Ga 19,38)

**06.** Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)

**07.** Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)

**08.** Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)

**09.** Thượng tế thời Chúa Giêsu bị giết chết là ai? (Ga 18,13)

*Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.*

*Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 21 Mùa Chay B

Ô chữ này gồm 12 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, chéo ngược và xuôi. Mời các bạn cùng tìm nhé!

*Những gợi ý*

E	P	A	D	H	C	I	B	O	H	T
L	E	L	U	A	T	K	I	N	G	O
I	X	D	C	T	H	Y	N	U	T	A
V	O	U	G	L	A	G	Q	E	O	N
U	I	N	I	U	N	A	U	T	I	E
O	G	G	E	A	K	O	A	I	K	Q
T	H	I	S	O	H	L	N	N	H	U
Q	U	H	U	G	I	X	A	M	A	Y
U	N	E	N	H	C	U	C	U	T	N
A	G	U	P	H	E	R	O	N	A	H
N	H	A	N	T	H	A	P	G	I	A



Oc 21 MCB

**01.** Ai hạ  
thi hài  
Đức  
Giêsu  
xuống  
khỏi thập  
giá? (Ga  
19,38)  
(Đọc từ  
dưới lên)

**02.** Vị  
tông đồ,  
vì yếu

đuôi đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)

**03.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

**04.** Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

- 05.** Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)
- 06.** Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
- 07.** Người Do thái có điều gì, và chiếu theo Lễ Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
- 08.** Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20) (Xéo, đọc từ dưới lên)
- 09.** Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
- 10.** Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5)
- 11.** Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)
- 12.** Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì? (Ga 19,12-16) (Xéo, đọc từ dưới lên)

*Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.  
Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 22 Mùa Chay B



### *Những gợi ý*

### *Hàng dọc*

- 01.** Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
- 02.** Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)
- 03.** Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)



**04.** Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)

***Hàng ngang***

**05.** Bà Maria, mẹ của ai, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Đức Giêsu? (Mc 15,47)

**06.** Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)

**08.** Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

**08.** Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)

*Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.  
Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....



# VHTK

## Ô Chữ 23 Mùa Chay B



### *Những gợi ý*

### *Hàng dọc*

- 01.** Ông Môsê đã giương cao con gì trong sa mạc? (Ga 3,14) (Đọc từ dưới lên)
- 02.** Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38) (Đọc từ dưới lên)
- 03.** Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)
- 04.** Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)

**05.** Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)

***Hàng ngang***

**06.** “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)

**07.** Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lễ Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)

**08.** Trong hoang địa, Xatan đã làm gì Đức Giêsu? (Mc 1,13)

**09.** Đức Giêsu nói ‘Đây là máu Thầy, máu gì, đổ ra vì muôn người? (Mc 14,24)

**10.** Khi anh ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi đâu? (Mt 6,17-18)

**11.** Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)

*Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.*

*Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

# VHTK

## Ô Chữ 24 Mùa Chay B

*Những gợi ý*



*Hàng dọc*

**01.** Khi Đức Giêsu từ cõi chết trở dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2,22)

**02.** Người

Do thái có điều gì, và chiếu theo Lễ Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)

**06.** Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

**04.** Tại vườn Ghết-sê-mani, Đức Giêsu nói: “... .., Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” (Mc 14,36)

**05.** Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu?  
(Ga 13,2)

**06.** Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng  
đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16) (Đọc từ phải sang  
trái)

### *Hàng ngang*

**07.** Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một  
mình cho họ? (Ga 3,16)

**08.** Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin  
vào điều gì? (Mc 1,15)

**09.** Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì? (Ga  
19,12-16)

**10.** Các thượng tế sách động đám đông đòi ông  
Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)

**11.** Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh  
được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)

*Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.*

*Chủ đề của ô chữ này là gì?*

.....

*Nguyễn Thái Hùng*



**PHÂN GIẢI ĐÁP**  
**VUI HỌC THÁNH KINH**  
**MÙA CHAY B**

**85 Câu Trắc Nghiệm**

01. b. Ban thưởng. (Mt 6,1)
02. b. Khua chiêng đánh trống. (Mt 6,2)
03. c. Người ta khen. (Mt 6,2)
04. c. Kín đáo. (Mt 6,3-4)
05. d. Chỉ có a và b đúng. (Mt 6,5)
06. b. Cầu nguyện. (Mt 6,6)
07. d. Chỉ có a và b đúng. (Mt 6,17)
08. c. Thần Khí. (Mc 1,12)
09. c. 40 ngày. (Mc 1,13)
10. d. Cả a, b và c đúng. (Mc 1,13)
11. c. Các thiên sứ. (Mc 1,13)
12. d. Miền Galilê. (Mc 1,14)
13. c. Tin Mừng. (Mc 1,15)
14. d. Chỉ a và b đúng. (Mc 9,2)
15. d. Biến đổi hình dạng trước mặt các ông. (Mc 9,2)
16. d. Chỉ có a và b đúng. (Mc 9,3)
17. c. Ngôn sứ Êlia. (Mc 9,4)
18. d. Chỉ a và b đúng. (Mc 9,4)
19. d. Kinh hoàng. (Mc 9,6)
20. b. “Hãy vâng nghe Lời Người”. (Mc 9,7)
21. b. Con Người. (Mc 9,9)
22. d. Lễ Vượt Qua. (Ga 2,13)
23. d. Cả a, b và c đúng. (Ga 2,14)
24. b. Đồ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. (Ga 2,15)
25. c. Mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. (Ga 2,17)
26. a. Người Do thái. (Ga 2,18)
27. b. Ba ngày. (Ga 2,19)

28. d. 46 năm. (Ga 2,20)
29. b. Chính thân thể Người. (Ga 2,21)
30. d. Chỉ có a và b đúng. (Ga 2,22)
31. a. Ông Môsê. (Ga 3,14)
32. a. Con Một. (Ga 3,16)
33. a. Cứu độ. (Ga 3,17)
34. d. Cả a, b và c đúng. (Ga 3,16-18)
35. b. Ghét ánh sáng. (Ga 3,20)
36. a. Đến cùng ánh sáng. (Ga 3,21)
37. d. Thiên Chúa. (Ga 3,21)
38. a. Miền Galilê. (Ga 12,20)
39. d. Đức Giêsu. (Ga 12,21)
40. d. Vẫn trợ trợ một mình. (Ga 12,24)
41. a. Sự sống đời đời. (Ga 12,25)
42. a. Quý trọng người ấy. (Ga 12,26)
43. d. Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!  
(Ga 12,29)
44. a. Ngài phải chết cách nào. (Ga 12,33)
45. b. Bêtania. (Mc 14,3)
46. a. Vì muôn người. (Mc 14,23-24)
47. b. Thánh vịnh. (Mc 14,26)
48. c. Ông Phêrô. (Mc 14,31)
49. d. Cả a, b và c đúng. (Mc 14,33)
50. b. Yếu đuối. (Mc 14,38)
51. d. Phêrô. (Mc 14,66-72)
52. a. Ông Philatô. (Mc 15,2)
53. d. Cây sậy. (Mc 15,19)
54. c. Gôngôtha. (Mc 15,22)
55. a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai  
từ trên xuống dưới. (Mc 15,38)
56. a. Viên đại đội trưởng. (Mc 15,39)
57. d. Cả a, b và c đúng. (Mc 15,40)
58. d. Ông Giôxép Arimathê. (Mc 15,42-43)



59. d. Vượt Qua (Ga 13,1)
60. d. Chỉ a và b đúng. (Ga 13,1)
61. c. Thế gian. (Ga 13,1)
62. c. Yêu thương. (Ga 13,1)
63. d. Ông Giuđa Ítcariôt. (Ga 13,2)
64. c. Ma quỷ. (Ga 13,2)
65. b. Rửa chân cho các môn đệ. (Ga 13,5)
66. c. Đức Giêsu. (Ga 13,1-15)
67. d. Ông Phêrô. (Ga 13,6)
68. a. Nêu gương cho anh em. (Ga 13,15)
69. b. Ông Simon Phêrô. (Ga 13,6)
70. b. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13,15)
71. d. Ông Simôn Phêrô. (Ga 18,11)
72. b. Tổng trấn Philatô. (Ga 18,29)
73. b. Ông có phải là vua dân Do thái không? (Ga 18,33)
74. d. Chỉ a và b đúng. (Ga 18,35)
75. a. Sự thật là gì? (Ga 18,38)
76. a. Không tìm thấy lý do nào để kết tội Đức Giêsu.  
(Ga 19,4)
77. b. Lễ Luật. (Ga 19,7)
78. d. Chỉ a và b đúng. (Ga 19,25-27)
79. c. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
80. d. Máu và nước chảy ra. (Ga 19,34)
81. d. Chỉ a và b đúng. (Ga 19,31-34)
82. b. Ông Giôxép. (Ga 19,38)
83. d. Trầm hương. (Ga 19,39)
84. d. Chỉ a và b đúng. (Ga 19,38-42)
85. b. Nicôđêmô. (Ga 19,39)

***Gb. Nguyễn Thái Hùng***

## Lời giải đáp

### Ô Chữ 01 Mùa Chay B

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01. Nhà Chúa (Ga 2,17)      | 06. Vượt Qua (Ga 13,1)       |
| 02. Cám dõ (Mc 1,13)        | 07. Thánh vịnh<br>(Mc 14,26) |
| 03. Kyrênê (Mc 15,21)       | 08. Phêrô (Mc 14,31)         |
| 04. Bô thí (Mt 6,3)         |                              |
| 05. Giêrusalem (Ga 2,13-25) |                              |

*Hàng dọc : Hãy Trở Về*

### Ô Chữ 02 Mùa Chay B

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 01. Thiên Chúa (Mc 1,14)      | 05. Thần Khí (Mc 1,12)   |
| 02. “Tôi khát!”<br>(Ga 19,28) | 06. Tin Mừng (Mc 1,15)   |
| 03. Giuđa (Mc 14,10)          | 07. Kinh Thánh (Ga 2,22) |
| 04. Philatô (Mc 15,1)         | 08. Con Một (Ga 3,16)    |

*Hàng dọc : Chúa Kitô*

### Ô CHỮ 03 Mùa Chay B

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 01. Thiên Chúa (Ga 3,16) | 06. Kín đáo (Mt 6,17-18) |
| 02. Con Người (Mc 9,9)   | 07. Đức Giêsu (Mc 9,4)   |
| 03. Vượt Qua (Ga 2,12)   | 08. Rửa chân (Ga 13,5)   |
| 04. Lý do (Ga 19,4)      | 09. Nêu gương (Ga 13,15) |
| 05. Giôxép (Ga 19,38)    |                          |

*Hàng dọc : Nguyên Cầu*

### Ô Chữ 04 Mùa Chay B

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 01. Yêu thương (Ga 13,1) | 03. Bêtania (Mc 14,3) |
| 02. Cây sậy (Mc 15,19)   | 04. Đèn thờ (Ga 2,15) |

**05. Kinh Thánh (Ga 2,22)**

**06. Ánh sáng (Ga 3,20)**

**07. Sự thật (Ga 3,21)**

**08. Thập giá (Ga 9,16)**

**09. Bối thí (Mt 6,3)**

**10. Tin Mừng (Mc 1,15)**

*Hàng dọc : Hy Tế Thập Tự*

### **Ô Chữ 05 Mùa Chay B**

**01. Đức Giêsu (Ga 12,21)**

**02. Thế gian (Ga 3,16)**

**03. Giôxếp (Ga 19,38)**

**04. Giêrusalem**

(Ga 2,13-25)

**05. Ma quỷ (Ga 13,2)**

**06 Quý trọng (Ga 12,26)**

**07. Đức Giêsu (Mc 15,37)**

**08. Nhà Chúa (Ga 2,17)**

**09. Thiên Chúa (Mc 1,14)**

**10. Con rắn (Ga 3,14)**

**11. Thần Khí (Mc 1,12)**

*Hàng dọc : Giêsu Yêu Con*

### **Ô Chữ 06 Mùa Chay B**

**01. Tin Mừng (Mc 1,15)**

**02. Lễ Luật (Ga 19,7)**

**03. Baraba (Mc 15,11)**

**04. Đức Giêsu (Mc 9,4)**

**05. Sự thật (Ga 18,37)**

**06. Ánh sáng (Ga 3,20)**

**07. Kyrênê (Mc 15,21)**

**08. Vượt Qua (Ga 2,12)**

**09. Ban thưởng (Mt 6,1)**

**10. Cám dỗ (Mc 1,13)**

**11. Con Người (Mc 9,9)**

**12. Thiên Chúa (Ga 3,16)**

*Hàng dọc : Mùa Chay Thánh*

### **Ô chữ 07 MÙA CHAY B**

**01. Trầm hương**

(Ga 19,32)

**02. Rửa chân (Ga 13,5)**

**03. Kinh Thánh (Ga 2,22)**

**04. Philatô (Mc 15,1)**

**05. Hạt lúa (Ga 12,24)**

**06. Bêtania (Mc 14,3)**

**07. Đức Giêsu (Ga 13,5)**

- 08. Yêu thương (Ga 13,1)**  
**09. Kinh hoàng (Mc 9,6)**  
**10. Cứu độ (Ga 3,17)**

- 11. Vượt Qua (Ga 2,12)**  
**12. Giôxép (Ga 19,38)**

***Hàng dọc : Hạt Lúa Cho Đồi***

**Ô Chữ 08 Mùa Chay B**

- 01. Nicôđêmô (Ga 19,39)**  
**02. Tin Mừng (Mc 1,15)**  
**03. Vượt Qua (Ga 2,12)**  
**04. Thần Khí (Mc 1,12)**  
**05. Đức Giêsu (Mc 9,4)**  
**06. Hạt lúa (Ga 12,24)**

- 07. Kinh Thánh (Ga 2,22)**  
**08. Ánh sáng (Ga 3,20)**  
**09. Thập giá (Ga 9,16)**  
**10. Con Người (Mc 9,9)**  
**11. Đức Giêsu (Ga 13,2)**  
**12. Ba ngày (Ga 2,19)**

***Hàng dọc : Đường Thập Giá***

**Ô Chữ 09 Mùa Chay B**

- 01. Cứu độ (Ga 3,17)**  
**02. Thập giá (Ga 9,16)**  
**03. Đèn thờ (Ga 2,15)**  
**04. Đức Giêsu (Ga 12,21)**  
**05. Thiên Chúa (Mc 1,14)**  
**06. Rực rỡ (Mc 9,3).**  
**07. Ma quỷ (Ga 13,2)**

- 08. Đức Giêsu (Ga 13,5)**  
**09. Trầm hương**  
(Ga 19,32)  
**10. Hạt lúa (Ga 12,24)**  
**11. Con Một (Ga 3,16)**  
**12. Nhà Chúa (Ga 2,17)**

***Hàng dọc : Đấng Cứu Chuộc***

**Ô Chữ 10 Mùa Chay B**

- 01. Philatô (Ga 19,12-16)**  
**02. Đồi đồi (Ga 12, 25)**  
**03. Đức Giêsu (Mc 15,37)**  
**04. Lý do (Ga 19,4)**

- 05. Nicôđêmô (Ga 19,39)**  
**06. Giuđa (Ga 13,2)**  
**07. Gôngôtha (Mc 15,22)**  
**08. Do thái (Ga 2,18)**

**09. Tin Mừng (Mc 1,15)**

**10. Vượt Qua (Ga 2,12)**

**11. Con rắn (Ga 3,14)**

**12. Thế gian (Ga 3,16)**

*Hàng dọc : Lời Yêu Thương*

**Ô Chữ 11 Mùa Chay B**

**01. Nhà Chúa (Ga 2,17)**

**02. Thiên Chúa (Ga 13,3)**

**03. Lễ Luật (Ga 19,7)**

**04. Hoang địa (Mc 1,13)**

**05. Đức Giêsu (Mc 9,4)**

**06. Yêu thương (Ga 13,1)**

**07. Đức Giêsu (Ga 13,5)**

**13. Yếu đuối (Mc 14,38)**

**08. Đèn Thờ (Mc 15,38)**

**09. Thánh vịnh**

(Mc 14,26)

**10. Đức Giêsu (Ga 12,21)**

**11. Cây sậy (Mc 15,19)**

**12. Phêrô (Mc 14,66-72)**

*Hàng dọc : Chúa Chết Vì Yêu*

**Ô Chữ 12 Mùa Chay B**

**01. Thiên thần (Ga 12,29)**

**02. Đức Giêsu (Mc 15,37)**

**03. Tin Mừng (Mc 1,15)**

**04. Cạnh sườn (Ga 19,34)**

**05. Quý trọng (Ga 12,26)**

**06. Đèn thờ (Ga 2,15)**

**07. Lễ Luật (Ga 19,7)**

**08. Kinh Thánh (Ga 2,22)**

**09. Ánh sáng (Ga 3,20)**

**10. Thần Khí (Mc 1,12)**

**11. Simôn Phêrô**

(Ga 18,11)

**12. Đức Giêsu (Ga 12,21)**

**13. “Tôi khát!”**

(Ga 19,28)

**14. Cám dỗ (Mc 1,13)**

*Hàng dọc : Tình Yêu Thập Giá*

**Ô Chữ 13 Mùa Chay B**

**01. Nhà Chúa (Ga 2,17)**

**02. Kinh hoàng (Mc 9,6)**

**03. Thiên Chúa (Mc 1,14)**

**04. Cây sậy (Mc 15,19)**

**05. Đèn Thờ (Mc 15,38)**

**06. Lễ Luật (Ga 19,7)**

- 07. Tin Mừng (Mc 1,15)
- 08. Đức Giêsu (Mc 15,37)
- 09. Thiên thần (Ga 12,29)
- 10. Thiên Chúa (Ga 13,3)

- 11. Trầm hương (Ga 19,32)
- 12. Hạt lúa (Ga 12,24)
- 13. Rửa chân (Ga 13,5)

**Hàng dọc : Con Yêu Mến Chúa**

**Ô Chữ 14 Mùa Chay B**

- 01. Nicôđêmô (Ga 19,39)
- 02. Nêu gương (Ga 13,15)
- 03. Vượt Qua (Ga 13,1)
- 04. Tin Mừng (Mc 1,15)
- 05. Đức Giêsu (Ga 13,5)
- 06. Gôngôtha (Mc 15,22)
- 07. Ánh sáng (Ga 3,20)
- 08. Yêu thương (Ga 13,1)

- 09. Đòi đòi (Ga 12, 25)
- 10. Bêtania (Mc 14,3)
- 11. Đức Giêsu (Ga 12,21)
- 12. Thần Khí (Mc 1,12)
- 13. Thánh vịnh (Mc 14,26)
- 14. Quý trọng (Ga 12,26)

**Hàng dọc : Đường Thương Khó**

**Ô chữ 15 MÙA CHAY B**

	Đ		A				
				G		S	
U		G			I		
			I	E			U
			E		S		
	P			I			N
			H			O	
R			O	M			

- 01. Phêrô (Mc 14,31)
- 02. Giuđa (Mc 14,10)
- 03. Giêsu (Ga 12,21)
- 04. Simôn (Mc 15,21)

## Ô Chữ 16 Mùa Chay B

01. Baraba (Mc 15,11)
02. Giôxép (Ga 19,38)
03. Mankhô (Ga 18,10)
04. Caipha (Ga 18,13)

	O					K	
C		H		N			
		M				I	
	I		A	G		E	
		A	A	A	X		P
P			B		A		
			R		B		
	A						

Ô chữ 16 B

## Ô Chữ 17 Mùa Chay B

1	Đ	U	C	G	I	E	S	U
2	A	N	H	S	A	N	G	
3	N	I	C	O	Đ	E	M	O
4		L	E	L	U	A	T	
5	T	I	N	M	U	N	G	
6	N	H	A	C	H	U	A	
7	Đ	U	C	G	I	E	S	U
8	N	E	U	G	U	O	N	G
9	C	A	N	H	S	U	O	N

Ô chữ 17 B

01. Đức Giêsu (Ga 13,2)
02. Ánh sáng (Ga 3,20)
03. Nicôđêmô (Ga 19,39)
04. Lê Luật (Ga 19,7)
05. Tin Mừng (Mc 1,15)
06. Nhà Chúa (Ga 2,17)
07. Đức Giêsu (Mc 15,37)
08. Nêu gương (Ga 13,15)
09. Cảnh sườn (Ga 19,34)

*Hàng dọc : Đáng Cứu Độ*

## Ô Chữ 18 Mùa Chay B

01. Thiên Chúa (Mc 1,14)
02. Đức Giêsu (Mc 9,4)
03. Thập giá (Ga 9,16)
04. Sự thật (Ga 3,21)

1	T	H	I	E	N	C	H	U	A
2	Đ	U	C	G	I	E	S	U	
3		T	H	A	P	G	I	A	
4		S	U	T	H	A	T		
5		V	U	O	T	Q	U	A	
6		B	A	R	A	B	A		
7		T	H	I	E	N	S	U	
8	T	H	U	O	N	G	T	E	
9	G	O	N	G	O	T	H	A	

Cc Mc B 10

05. Vượt Qua (Ga 2,12)

06. Baraba (Mc 15,11)

07. Thiên sứ (Mc 1,13)

08. Thượng tế (Ga 18,35)

09. Gôngôtha (Mc 15,22)

*Hàng dọc : Thập Tự Giá*

### Ô Chữ 19 Mùa Chay B

01. Đức Giêsu (Ga 13,5)

02. Kinh Thánh (Ga 2,22)

03. Con Người (Mc 9,9)

04. Đức Giêsu (Ga 12,21)

05. Con Một (Ga 3,16)

06. "Tôi khát!" (Ga 19,28)

07. Giôxép (Mc 15,46)

08. Ba ngày (Ga 2,19)

09. Philatô (Mc 15,1)

10. Thần Khí (Mc 1,12)

11. Yêu thương (Ga 13,1)

1	Đ	U	C	G	I	E	S	U	
2	K	I	N	H	T	H	A	N	H
3	C	O	N	N	G	U	O	I	
4		Đ	U	C	G	I	E	S	U
5		C	O	N	M	O	T		
6		T	O	I	K	H	A	T	
7		G	I	O	X	E	P		
8		B	A	N	N	G	A	Y	
9		P	H	I	L	A	T	O	
10		T	H	A	N	K	H	I	
11	Y	E	U	T	H	U	O	N	G

Cc Mc B 19

*Hàng dọc : Hy Tế Tình Yêu*

### Ô Chữ 20 Mùa Chay B

01. Bêtania (Mc 14,3)

02. Giuđa (Mc 14,10)

03. Philatô (Mc 15,1)

04. Đức Giêsu (Mc 15,37)

05. Giôxép (Ga 19,38)



A	N	D	U	C	G	I	E	S	U
Q	U	Y	N	H	O	K	B	Q	G
E	B	E	T	A	N	I	A	U	I
B	I	D	U	N	G	E	R	A	O
E	C	H	U	A	O	T	A	N	X
P	H	I	L	A	T	O	B	H	E
H	U	N	G	T	H	Y	A	A	P
E	G	I	U	D	A	D	I	N	H
R	T	O	A	N	G	U	Y	E	N
O	A	C	U	C	A	I	P	H	A

0c 20 MCB



- 06. Gôngôtha (Mc 15,22)
- 07. Phêrô (Mc 14,66-72)
- 08. Baraba (Mc 15,11)
- 09. Caipha (Ga 18,13)

**Chủ đề: Nghe Lời Chúa**

### Ô Chữ 21 Mùa Chay B

E	P	A	D	H	C	I	B	O	H	T
L	E	L	U	A	T	K	I	N	G	O
I	X	D	C	T	H	Y	N	U	T	A
V	O	U	G	L	A	G	Q	E	O	N
U	I	N	I	U	N	A	U	T	I	E
O	G	G	E	A	K	O	A	I	K	Q
T	H	I	S	O	H	L	N	N	H	U
Q	U	H	U	G	I	X	A	M	A	Y
U	N	E	N	H	C	U	C	U	T	N
A	G	U	P	H	E	R	O	N	A	H
N	H	A	N	T	H	A	P	G	I	A

0c 21 MCB



- 01. Giôxép (Ga 19,38) (Đọc từ dưới lên)
- 02. Phêrô (Mc 14,66-72)
- 03. Tin Mừng (Mc 1,15)
- 04. Vượt Qua (Ga 2,12)
- 05. Thần Khí (Mc 1,12)
- 06. Thập giá (Ga 9,16)
- 07. Lễ Luật (Ga 19,7)
- 08. Ánh sáng (Ga 3,20) (Xéo, đọc từ dưới lên)
- 09. “Tôi khát!” (Ga 19,28)

- 10. Đức Giêsu (Ga 13,5)
- 11. Hạt lúa (Ga 12,24)
- 12. Philatô (Ga 19,12-16) (Xéo, đọc từ dưới lên)

**Chủ đề: Tình Thập Tự**

## Ô Chữ 22 Mùa Chay B



**01. Đức Giêsu** (Ga 12,21)

**02. Gôngôtha** (Mc 15,22)

**03. Phêrô** (Mc 14,66-72)

**04. Thập giá** (Ga 9,16)

*Hàng ngang*

**05. Giôxét** (Mc 15,47)

**06. Giôxêp** (Ga 19,38)

**08. Vượt Qua** (Ga 2,12)

**08. Rửa chân** (Ga 13,5)

*Hàng dọc*

*Chủ đề: Thập Giá*

## Ô chữ 23 MÙA CHAY B



*Hàng dọc*



## *Hàng dọc*

- 01. Kinh Thánh** (Ga 2,22)
- 02. Lễ Luật** (Ga 19,7)
- 03. Bê-tania** (Mc 14,3) (Đọc từ dưới lên)
- 04. Á-pa** (Mc 14,36)
- 05. Ma quỷ** (Ga 13,2)
- 06. Thập giá** (Ga 9,16)

## *Hàng ngang*

- 07. Thế gian** (Ga 3,16) (Từ phải sang trái)
- 08. Tin Mừng** (Mc 1,15)
- 09. Philatô** (Ga 19,12-16)
- 10. Baraba** (Mc 15,11)
- 11. Hạt lúa** (Ga 12,24)

***Chủ đề: Giọt Lệ Ăn Năn***

***Gb. Nguyễn Thái Hùng***

***“Nếu anh em yêu mến Thầy,  
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”.***  
*Tin mừng Gioan 14,15*